

Medlems **NYTT**

nr 1 1996

Riksförbundet Finska Krigsbarn

Innehållsförteckning:

	sida
Namn och adresser till lokalföreningar	2
Ordföranden, var är du?	2
Vilken uppgift fyller RFK?	3
Barndomens lyckliga år	5
Ekonomi	6
Motioner	7
Möten	7
Resor	8
Affisch	8
Sauna	8
Tävling	9
Kurser mm	9
Efterlysning!	10
Ny lokalförening	10
Vi ses i Kungälv	11
Lillemor Lagnebros disputation	11



Styrelsen för Riksförbundet Finska Krigsbarn i Sverige fram till maj 1996

Vice ordf: Aune Karlsson, Törnrosvägen 5, 771 55 Ludvika ☎ 0240-15407
 Sekr. Säde Ikonen, Blåsbackegatan 6 A, 302 47 Halmstad, ☎ 035-184975
 Kassör, Väinö Bistsjö, Box 115, 520 40 Floby, ☎ 0515-41223
 Marjaana Hansson, Flintbacken 8 4tr, 118 42 Stockholm, ☎ 08-842213
 Pirkko Ahlin, Jon Ericssonsgatan 55, 652 19 Karlstad, ☎ 054-158638
 Hellevi Gripwall, Näsbychaussen 17 B, 291 35 Kristinestad, ☎ 044-127581
 Suppleanter:
 Marjetta Mahkonen, Långströmsgatan 32 b, 417 25 Göteborg, ☎ 031-546039
 Eero Ahlbäck, Ekekullen, 460 20 Sjuntorp, ☎ 0520-44 48 37
 Matti Hämmäläinen, Västergårdsgatan 10, 330 33 Hillerstorp, ☎ 0370-224 68
 Heimi Odelberg, Genvägen 8, 831 42 Östersund, ☎ 063-11 90 56
 Tuula Hallerlid, Älvkvarnsvägen 71, 163 54 Spånga, ☎ 08-79 57 602
 Pertti Nieminen, PL. 3631 Lövsberg, 860 33 Bergforsen, ☎ 060-821 21
 Erik Söderström, Rådjursvägen 106, 906 43 Umeå, ☎ 090-12 32 90

Namn och adresser till lokalföreningar i Sverige, Finland och Danmark:

Göteborgsföreningen Finska Krigsbarn

c/o Pentti Käppi Sjögången 10, 426 71 V.Frölunda ☎ 031-29 16 88

Föreningen Finska Krigsbarn i Norr

Ordf. Maija Liisa Hedgren, Älgvägen 61, 891 43 Ö-vik, ☎ 0660-421 31

Stockholmsföreningen Finska Krigsbarn

Ordf. Marjaana Hansson, Flintbacken 8 4tr, 118 42 Stockholm, ☎ 08-84 22 13

Trestadsföreningen Finska Krigsbarn

Ordf. Raimo Lundgren, Ekholmogatan 14, 461 39 Trollhättan, ☎ 052-148 28

Skåneföreningen Finska Krigsbarn

Ordf. Kosti Markkanen, Ribetuatorp, 297 94 Degerberga, ☎ 044-35 20 77

Väst kustföreningen Finska Krigsbarn

Ordf. Manne Nilsson, Sveagatan 7, 432 42 Varberg, ☎ 0340-737 78

Föreningen för Mellansverige Finska Krigsbarn

ordf. Raimo Berglund, Välljärnsgatan 240, 724 73 Västerås, ☎ 021-35 45 07

Lokalföreningen Finska Krigsbarn Gävle-Dala

Ordf. Aune Karlsson, Törnrosvägen 5, 771 55 Ludvika, ☎ 0240-154 07

Finska Krigsbarn Vättern bygden

Ordf. Väinö Bistsjö, Box 115, 520 40 Floby, ☎ 0515-412 23

Kemin Seudun Sotalapset

Ordf. Salme Porola-Salmi, Ruutinkatu 16 D, 94 100 Kemi, Finland, ☎ 009 358-698-21370

Suomalaislapset Tanskassa-yhdistys, "Finnebarn i Danmark"

Ordf. Kaj J. Schmidt, P.A. Madvigsvej 17, 6100 Haderslev, Danmark. ☎ ?

Helsingforsnejdens Krigsbarn

Ordf. Pertti Kavén, Kaartotie 27, 04 430 Järvenpää, Finland, ☎ 009 358-0-27 11 402,
fax. 009 358-0-29 22 178

Åboföreningen, Turun Seudun Sotalapset

ordf. Pirkko Tähtkäpää, Pulmusuontie 69, 20 360 Åbo, Finland, ☎ 009358-21 38 57 74

Ordföranden till RFK har avsagt sig uppdraget

Detta medlemsnytt måste börja med en kommentar om Pertti Molins avhopp från ordförandeskapet i Riksförbundet. Så tråkigt, trist och svårförståeligt! Fram till årsmötet fungerar därför Aune Karlsson som ställföreträdare. Protokollsutdraget från styrelsemötet den 10 februari 1996 visar styrelsens reaktion och Perttis motiv:

§ 3 b) En extra punkt infördes på dagordningen med anledning av ordförandes brev till styrelsen angående sin omedelbara avgång på grund av negativa brev.

Styrelseledamöternas uppfattning var följande:

Kritik av detta slag kan inte riktas mot ordföranden personligen, utan måste gälla hela styrelsen. Alla anklagelser om att ordföranden har varit passiv saknar grund, vilket torde framgå av vad han utträttat under sin mandatperiod.

Styrelsen vill därför veta vad breven innehåller, vilka som har skrivit dem och om de innehåller någon konstruktiv kritik och egna förslag. Eftersom de fått sådan konsekvens att ordföranden känt sig nödsakad att avgå, måste de eljest betraktas som rena trakasserier.

Styrelsen skickar brev till sin ordförande för att få svar på sina frågor.

sekreterare Sade Ikonen, för styrelsen genom Aune Karlsson

Pertti Molin skrev senare ett brev till Marjaana Hansson, där han i stort sett upprepar sitt avsägelsebrev med tillägget att ordförandeskapet har känts ekonomiskt betungande också på grund av att han fått vänta alltför länge på ersättning för sina utlägg. För övrigt ha styrelsen inte kunnat få någon kontakt med honom, varken via brev eller telefon. Vädjanden till Pertti att stanna kvar som ordföranden till årsmötet har inte besvarats. Behöver det sägas att styrelseledamöterna är mycket illa berörda? Men det gäller att ta nya tag och bygga på den grund som är lagd, mycket tack vare Perttis systematiska arbete.

**Frågor inför Årsmötet i Kungälv den 11-12 maj 1996.
Vilken uppgift fyller Riksförbundet Finska Krigsbarn?**

På sina håll har RFK ifrågasatta och en nedläggning har föreslagits. Istället skulle en tillfällig kommitté bestående av lokalföreningsordföranderna årligen planera ett riksmöte. Detta skulle innebära en helt ny organisation utan föreningsdemokratiska spelregler om insyn, redovisning och representation. Kan den bli bättre än den nuvarande?

RFK har fördelen att vara ett etablerat förbund godtagbart som samarbetspartner med förtroende hos institutioner, bidragsfonder och andra föreningar.

Detta bör vi värna och utveckla.

Anneli Löfqvist, Gävle och Raimo Berglund, i spetsen för styrelsen FK i mellansverige, ger sina synpunkter.

Så här resonerar **Anneli Löfqvist**:

Jag har hört att det finns röster som talar för att man skall lägga ner Riksförbundet Finska Krigsbarn. Min fråga till er som förespråkar det är: Varför?

Vad skulle vi vinna på det? Till vems nytta vore det? Är det till personlig nytta för den som föreslår det? Är det nytta till lokalföreningarna? Är det till nytta för den som inte har en lokalförening att tillhöra? Är det en ekonomisk aspekt?

För mig som medlem ha RFK varit ett stöd och trygghet, något jag är stolt att tillhöra. Det är något jag kan referera, när ämnet finska krigsbarn kommer upp. För mig är Riksförbundet ett gemenskap med alla finska krigsbarn, ett sammanbindande länk med de olika lokalföreningarna i Sverige och även föreningarna i Finland. Riksförbundet är ett ansikte utåt i Sverige, Finland Danmark, ja i hela världen.

Vi har faktiskt medlemmar som bor i Spanien, USA, Australien m fl länder.

Vart skall dessa medlemmar höra jämte de som inte har en närbelägen lokalförening? Vem skall sprida information föreningarna emellan? Vem skall utomstående kontakta för att nå oss alla? Hur skall vi nå ut med tyngd bakom våra erfarenheter, som vi vill få ut i det svenska samhället?

Riksförbundet har haft barnsjukdomar, vilket måste tillåtas. Det är nytt och har inte heller fått det ekonomiska stöd som behövs. Jag tror att vi har lurat oss själva när vi har hållit nere medlemsavgifterna. Vi måste ta i beaktande att vi medlemmar är i 55-60 årsåldern och då inträffar dramatiska förändringar i våra liv, dödsfall, sjukdom mm och inte har styrelseledamöterna varit förskonade, vilket vi måste vara medvetna om innan vi kritiserar verksamheten.

Under dessa förutsättningar är jag tacksam och ödmjuk inför den insats Riksförbundet Finska Krigsbarn har gjort och gör för mig. Jag tycker det är viktigt att det finns kvar och bland det viktigaste är att det fungerar som en sammanbindande länk mellan oss finska krigsbarn.

Anneli Löfqvist

Finska Krigsbarn i Mellansverige

Till Riksförbundets årsmöte 1996

Med anledning av förslaget, att Riksförbundet Finska Krigsbarn skall läggas ner vill styrelsen för Finska Krigsbarn i Mellansverige lämna följande uttalande:

Styrelsen för Finska Krigsbarn i Mellansverige anser, att Riksförbundet har en stor och viktig uppgift, att den bör fortsätta sin verksamhet

Riksförbundet fungerar som:

- ett kontakt- och organisationsorgan på riksnivå och utrikes,
- en sammanbindande länk mellan lokalavdelningarna,
- en informationskanal både inåt och utåt,
- en sammanbindande länk mellan krigsbarn i Sverige, Finland och Danmark,
- vårt ansikte utåt i press, radio och TV,
- ett centrum för arkivering och dokumentation.

Västerås 1996 01 27

styrelsen för Finska Krigsbarn i Mellansverige

Raimo Berglund, ordf.

Seija Vuorinen, sekr.

Aino Ekengren

Onerva Kiiveri

Leila Öst

Lauri Wahlberg

Årsmötet för Finska Krigsbarn i Mellansverige beslutade enhälligt den 9 mars 1996 i Västerås att stödja ovanstående beslut.

Fundera över dessa frågor före årsmötet och diskutera i lokalföreningarna!

Det kommer ofta ut något positivt när saker och ting ställs på sin spets.

Säg Din mening på årsmötet!

Säg vad Du tycker skall förbättras eller ändras!

Konstruktiva förslag leder framåt.

Kverulans enbart till splittring!



en liten minnesanteckning från barndomens lyckliga dagar på Öckerö...

av Arto Ahonen

Mjölkbudet

-Arto, du kan la springa till handlaren efter mjölk, sade mamma till mig och räckte mig mjölkkannan.

-Här är börsen med pengarna, fortsatte hon och rufsade samtidigt min kalufs.

-Spring nu, vi skall äta snart, pappa kommer hem om en stund och då skall vi vara klara med maten.

Mjölkkannan var gammal och bucklig. Den var av bleckplåt.

Handtaget gnisslade, när jag ilade iväg till handelsboden.

-Goddag, sade jag när jag klev in i lokalen.

-Goddag på dig, Arto, sade en vänlig röst bakom disken.

-Jag skulle hämta mjölk åt mamma, sade jag och räckte kannan åt handlaren.

Han tog den och gick bort till de stora mjölkkrukorna och började måtta i.

-Det går i två liter, du ska la ha full kanna, eller hur?

-Jo, det skall jag, svarade jag.

-Skall det vara något annat? frågade han sedan och tittade på mig.

-Nej tack, svarade jag och räckte honom börsen.

Han tog slantarna ur börsen, lade några tillbaks och gav den tillbaka till mig.

-Jaså, du vill inte ha en karamell?

-Jo, men jag har inte pengar till det.

-Nä, nä, men om jag ger dig en, då vill la du ha en, eller hur?

Jag visste inte riktigt om han menade allvar, eller om han skojade. Han var lite klurig, han, handlarn.

-Jo, då kan jag ha en, svarade jag med förväntan i rösten.

-Här skall du få en kola, sade han och gav mig en karamell.

Jag tackade honom och saligt sugandes började jag hemfärden.

Handelsboden låg alldeles intill kyrkogården, som omgärdades av en stenvmur. På vägen var det tråkigt att gå. På muren var det liksom mycket trevligare. Jag hoppade upp på muren och sprang där med mjölkkannan i handen.

-Kom genast ner!

Rösten tillhörde en tant, som tydligen ogillade att jag använde kyrkogårdsmuren till promenadstråk.

-Jag har la inte gjort något, sade jag och hoppade ner. Sedan sprang jag hemåt.

Handelsboden låg bara några hundra meter hemifrån och jag hade munnen full av kola. Det gick inte att komma hem, strax före maten, sugande kola. Då skulle man få bannor! Visserligen mycket välmenande, men bannor i alla fall.

Jag fick sakta ner farten. Jag liksom smög lusigt, stannade emellanåt, studerade vad som eventuellt skulle finnas vid sidan av vägen.

Då mötte jag Östen. Han bodde i granngården och var flera år äldre än jag. Östen var baddare att sparka boll. Jag hade fått en fotboll i födelsedagspresent året innan och Östen hade varit med om att premiärsparka på den. Vi hade varit ett helt gäng pojkar på vägen nedanför hemman. Östen skulle visa hur man sparkar högt. Han hade tagit bollen i händerna och gett den en spark, så kraftig, att jag tyckte att den försvann nästan till himmelen. Ingen kunde sparka boll som han, tyckte jag.

-Hej Östen! sade jag.
 -Har du varit hos handlarn? frågade han tillbaks.
 -Hämtat mjölk åt mamma!
 -Skall vi sparka boll på eftermiddagen?
 -Vet inte om jag kan, har la annat o göra.
 Jag var den ende, som hade en fotboll, så jag kunde hålla honom på sträckbänken. Fast egentligen hade jag ingenting emot att sparka boll på eftermiddagen.
 -Jo, vi säger la det då. Efter maten, här nere.
 -Va bra, jag hämtar några till, sade han och började springa bortåt.
 Med mjölkkanan i handen fortsatte jag hemåt.
 Utan någon som helst anledning började jag plötsligt svänga med kannan. Vidare och vidare svängar, till sist så åkte kannan som Pariserhjulet på tivoli, runt, runt. Jag hade roligt. Att man kan hantera kannan så här! Inte en droppe kom ut.
 -Va gör du pojklummel! hörde jag en förvånad, arg röst intill mig.
 Jag tittade åt det hållet och då...
 Handtaget brast! Kannan flög som en raket, den virvlade flera varv i luften, landade till slutet vid sidan av vägen, blev stående upprätt och inte en droppe hade runnit ut ur kannan!
 -Vilken förskräcklig unge! fortsatte rösten gällt bredvid mig.
 Samma tant, som hade sett mig gå på kyrkogårdsmuren, hade även denna gång varit vittne till någonting, som jag inte skulle ha gjort.
 Jag sprang efter kannan och fortsatte, utan att stanna mer, hem, där mamma väntade på mig.
 -Va länge du dröjde, var det mycket folk i affären? frågade hon.
 -Nej, men handtaget gick sönder, så jag fick gå så sakta för att inte spilla mjölken! svarade jag och fortsatte i samma andetag.
 -Vad får vi till eftermat idag mamma?

EKONOMI

Som nämnts lider RFK av kassabrist. Styrelsen vädjar till lokalavdelningarna: *Betala in årsavgifterna så snart ni kan! Ledamöterna ligger ute med pengar.*

Hur kan ekonomin förbättras? Redan i år medför höjningen av medlemsavgiften till 50 kr att situationen förbättras. Alla förslag till att ytterligare förbättra finanserna mottas tacksamt. Duktiga föreningsfunktionärer, hör av er med tips!
 En svårighet för Riks vid gemensamma aktioner är, att ledamöterna är spridda över hela landet. Några åtgärder är beslutade:
 Bidragsansökningar görs till fonder och ett konstlotteri ordnas på årsmötet. Lotteriet har mottot: "Skänk en tavla och vinn en ny"
 Utövande konstnärer som vill ge något av sin produktion, bilder, skulpturer, foton osv, likaväl de som vill skänka ett ägandes konstverk, är varmt välkomna med bidrag.
 Detta blir också ett intressant inslag i mötet.
 Ring Aune i förväg för planeringens skull,
 senast en vecka i förväg, ☎ 0240-15407



Hur skall representationen förbättras?

En motion kommer att tillställas årsmötet från RFK:s styrelse.

Vad tycker Du?

Hur kan valberedningens arbete underlättas?

Sverige är avlångt och det är svårt att få överblick!

Är det bättre att varje lokalförening föreslår en kandidat med en personlig suppleant?

Motion

En motion från RFK:s styrelse skall inlämnas till årsmötet. Vad tycker Du om den? Så här kommer den att lyda:

"Varje förening skall ha en ordinarie ledamot i RFK:s styrelse. Varje ledamot skall ha en personlig suppleant. (Detta medför en utökad styrelse, men rättvisekraven har varit starka och detta borde vara rättvisast möjliga)

Ledamöterna är informationsansvariga gentemot sina föreningar. Varje lokalavdelning utser sina representanter. detta underlättar också valberedningens arbete avsevärt.

RFK skall liksom tidigare ersätta halv tågresa 2a klass för ledamot och likadant för kallad suppleant. Lokalföreningarna rekommenderas att ersätta återstående resekostnader. Ordförandemöten bör

hållas 2 ggr per år, första gången i samband med årsmötet. Detta var en idé som Stockholmsföreningen tog upp 1995. "Skall vi ha en krigsbarnsstaty eller ett krigsbarnspris?

Hur skulle ett staty i så fall finansieras? Ett kostnadsförslag från ett stenhuggeri lyder på 70 000 kr.

Vore det lika bra eller bättre att använda ev medel till en årlig insats för nutida krigsbarn? Det har ju talats om det tidigare. Tex ett krigsbarnspris som delas ut till person eller organisation som gjort något bra för barn i krig.

Om ekonomin så småningom tillåter behöver det ena förslaget inte utesluta det andra. Med det senare alternativet tar vi ett steg in i dagens utveckling och kan måhända göra något för att minska lidande och utsatthet.

Möten

Årsmötet i Kungsälv hålls i en stimulerande miljö på Nordiska Folkhögskolan den 11-12 maj. Se årsmötesprogrammet! Motioner till årsmötet sänds till RFK:s styrelse senast två veckor före mötet. **Vi tackar för inbjudan från Göteborgsföreningen!**

Verksamhetsberättelser och matriklar kommer att finnas tillgängliga i Kungälv. Den som inte kan komma dit, men ändå önskar sig dessa, kan skicka in ett adresserat och frankerat (för 100 g) A4 kuvert till **Pirkko Ahlin**, Jon Eriksgatan 55, 652 19 Karlstad, så ombesörjer hon att handlingarna kommer i returposten.

Observera att FK i Mellansverige ordnar en bussresa till mötet. Om Du är intresserad att följa med, finner Du ett anmälningsblankett med ruttbeskrivning längst bak!

Möte i Kemi, Finland, den 3 augusti 1996.

I samband med avtäckningen av den första krigsbarnsstatyn inbjuds alla föreningar i Sverige till Kemiföreningens arrangemang. Ordf. Salme Porola-Salmi har adress: Ruutinkatu 16 D, SF 94 100 KEMI, ☎ 009358-698-21370

I samband med RFK:s styrelsemöte den 10 februari i Stockholm, efterlyste Marjaana Hansson direkt information från andra föreningar om planerad verksamhet. *Ta kontakt med varandra i lokalföreningarna* om utlysning i "Medlemsnytt" känns för avlägsen. Den bör komma ut med minst 4 nr per år och bidrag kan sändas kontinuerligt till "redaktionen" = styrelsen.

Resor

Finska Krigsbarn i Mellansverige planerar en forskningsresa till Helsingfors den 21-23 april. Man besöker Militärmedicinska arkivet, där man kan få uppgifter om sina föräldrar under kriget. Man måste dock sända in en förfrågan i förväg även om man åker dit privat. Ring Seija för upplysningar, ☎ 0223-162 37. Under resan får vi även träffa Helsingforsnejdens förening med Pertti Kavén. Resans pris på 590 kr inkluderar allt.

Göteborgsföreningen med Pentti Käppi som ledare planerar sin tredje Finlandresa den 5-11 juli. Den görs i korstågens fotspår till bl a Åbo slott, Tavastehus, S:t Michel med Mannerheims högkvarter och slutligen Helsingfors. Ring Pentti, ☎ 031-29 16 88.

Mera om Göteborgsföreningen

I nära samarbete med Nordiska Folkhögskolan och Karelska föreningen har de tidigare hållit seminarier om Finland under olika teman. 1996 planeras besök av författaren Viveca Lärn, teatern Kainos sång, vårkonsert samt samtalsgrupp. En mycket intressant verksamhetsplan, verkar det.

Affisch

Mellansverige säljer affischen "Har du glömt oss?" Ring Seija, ☎ 0223-162 37. De vill också tipsa om "Finnstigen", ett friluftsmuseum i Hällefors, som visar svedjefinnarnas miljö och arbete i Bergslagen.

I Finlands nationalepos, Kalevala, står det om bastu, sauna, enligt följande:

"Löi siitä simaisen löylyn, mesilöylyn löyhäytti, läpi kuumien kivie, läpi saunan lämpimien..."

"Han slog där ett bad av mjöd, ett nektarbad han slängde på, genom heta stenars röse, genom bastuns värmekälla..." (fritt översatt av Arto Ahonen)

Hur är det föresten med bastubadandet?

Har någon badat i en sån här minibastu? Det kanske är något i spartider med begynnande trångboddhet. Den kan ju lätt få plats i köket som synes. Och ångan ordnar man med en kastrull på spisen.

Svara rätt på två frågor och vinn en bastukvast i mån av utslagna löv vid tiden för årsmötet, där vinnaren koras .



Tävling

1. Var har denna minibastu stått uppställd mars -96?

1. postmuseet i Helsingfors
- x. Falu Museum
2. Invandrarnas Hus

2. Vem var formgivaren?

1. Alvar Aalto, tidigt verk.
- x. August Strindbergs bror
2. Adolf Andersson, Dan Anderssons far.

Skicka svar till Aune Karlsson,
Törnrosavägen 5, 771 55 Ludvika

Hur och när ska en bastukvast bindas?

Vad vet man om bastubadandets historia?

Är det sant att prästerna förbjöd bastubad i Sverige på grund av risken för skörlevnad bland allmogen?

Ni som vet mera än frågaren, skriv till **Medlemsnytt** och berätta vad Du vet om bastandet! Och en bild kan säga mer än tusen ord!



Tävling nr 2

RFK ska trycka vykort med logon som motiv. En dikt vore också fint. Därför utlyser vi en tävling om bästa dikt, dikter. Tänk på att den måste få plats på ett vanligt vykort. Skriv till Pirkko Ahlin, Jön Eriksgatan 55, 652 19 Karlstad, ☎ 054-15 86 38. Bokpriser väntar vinnarna.

Kurser i finska mm

Lillemor Lagnebro har lovat (och kommer att förse) oss med studiehandledning till sin doktorsavhandling som kommer att finnas som studiecirkelmateriel fram till hösten.

Utbildningsradion sänder TV-serien "Kuvaruutu" i kanal 1 torsdagar 10,35 repris lördagar 11,00 och tisdagar 10,35.

"Sano vain" är 10 radioprogram i P2 onsd. kl 9,50 med repris i P1 fred. kl 21.35.

Kursbok "Sano vain" av Lespäsmaa-Silfberg. Mycket bra!

"Suomen Silta" är en tidning som ges ut av Suomi-Seura RY, Mariankatu 8, 00 170 Helsingfors. ☎ 009358-0-17 42 55, fax 009358-0-65 48 68.

Många artiklar skrivs både på svenska och finska och fungerar bra som träning i finska förutom att man får information om finsk kultur och finska angelägenheter.

Nybörjar- och fortsättningskurser i finska språket & Finlands kultur

Hanaholmens kulturcentrum i Esbo, Finland
24 juli - 2 Augusti 1996

- 40 timmars språkundervisning och övningar
- föreläsningar om Finlands kultur och samhälle
- Exkursioner
- Kost
- Läromedel
- Logi i enkelrum

Kursavgift: 3.000 FIM. Ett mindre antal resestipendier finns att söka (skicka med en fritt formulerad ansökan). Nybörjarkursen förutsätter inga tidigare språkfärdigheter i finska.

Ansökan innan 30 april.

Information och ansökningsblanketter kan beställas från Hanaholmens kulturcentrum, Henry Rask, tel +358-0-435 02 423, adress FIN 02100ESBC fax +358-0-46 72 91



Arrangör: Hanaholmens kulturcentrum och Nordiska språk- och informations-centret



KURSER I FINSKA SPRÅKET OCH FINSK KULTUR

Rovaniemi 24/6 - 5/7 1996
Jyväskylä 1/7 - 12/7 1996
Kuopio 22/7 - 2/8 1996

Upplysningar om kurserna och stipendiemöjligheterna får Du genom att kontakta oss.

Tel. 0920-22 56 61

Fax 0920-873 70, adress:

FÖRENINGEN NORDEN

NORRBOTTEN

Stationsgatan 38

972 32 Luleå

FINNSKOGSKUNSKAP

1-7 juli på Nyskogsgården i N:a Värmland (43 km norr om Torsby)

Föreläsningar, fältarbete, vandringar och studiebesök i Nordens mest bevarade och levande finnbygd.

Föreläsarna hör till Nordens främsta experter i ämnet.

Arrangörer: Klarälvdalens folkhögskola, Lärarhögskolan, Torsby finnkulturcentrum, Gruetunet Museum, Föreningen Norden och ABF.

Upplysningar genom Allan Lewin, Nyskoga prästgård, 685 94 Torsby.
Telefon/Fax 0560-330 27

Efterlysning!!! (Lay out)

Vi som har haft ansvar för detta nummer av medlemsnytt är Aune Karlsson, Såde Ikonen, Pirkko Ahlin och Arto Ahonen. Vi efterlyser personer som är kunniga på lay out, formgivning etc inför utgivning av nästa nummer, som räknas komma i juni. Du som kanske arbetar yrkesmässigt med tidningsutgivning, kan Du tänka Dig att göra en ideell insats så att vårt medlemsblad blir lättare och roligare att läsa? Hör av Dig till någon i styrelsen, är Du snäll!

Ny lokalförening

Vi får gratulera Vätternbygden och dess ordf. Väinö Bistsjö till den nystartade föreningen Finska krigsbarn.

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM I RIKSFÖRBUNDET FINSKA KRIGSBARN!

Välkommen kan vi säga till varandra, till årsmötet, som vi hoppas ska bli en inspirationskälla för det fortsatta arbetet med nätverksbygget Finska Krigsbarn!

För styrelsen i Riksförbundet Finska Krigsbarn genom

Annika Carlsson



◀ Kommunikationer: Nordiska folkhögskolan ligger mitt i gamla Kungälv, ca 20 minuter från Göteborgs centrum och 40 minuter från Landvetters flygplats. Skolan nås med bil eller chartrad buss och har goda parkeringsutrymmen. Dessutom finns goda bussförbindelser från Göteborgs Centralstation med linjen *GL Express grön*.

En förtätd dag med Lillemor

Lillemor Lagnebros disputation ägde rum för drygt ett år sedan, men bättre sent än att aldrig berätta om denna förtätade dag.

Det började med parkeringsplatsbrist. Folk ställde ifrån sig bilarna varsomhelst, t o m på de meterhöga snödrivorna. Ingen ville missa en plats i hörsal B, där Lillemor Lagnebros disputation skulle äga rum. Parkeringsbolaget hade en gyllne dag. När vi kom ut, hade det snöat; vita lappar överallt!

Redan nu kan jag nämna ordet förtätning, för det visade sig vara ledord för disputationen, för dagen och för natten.

Hörsalen denna dag, den tredje februari 1995, var till trängseln fylld med folk, varav ett femtiotal krigsbarn, några tillresta ända från Göteborg. Många fick stå eller sitta i trapporna. Hörsalen är av amfimodell.

Nere i "lejongropen" stod Lillemor, omgiven av lejonen, professorer, opponent, betygsjury samt pressen. Där var också hennes handledare och "försvarsadvokat", docent Hans Dahlgren.

Syntetisering var ett ord, som de lärde och Lillemor, lika lärd, bollade fram och tillbaka. Det framkom att syntetisering betyder detsamma som förtätning, i det här fallet ifråga om

stoffet i doktorsavhandlingen.

Grunden, intervjuerna med de 58 krigsbarnen i Västerbotten, har fått struktur genom avhandlingens stegvisa förtätning. Materialet bygger på personliga erfarenheter, men dessa har förts ihop och ger en generell giltighet. Förtvivlan, förnedring, förlust, skuld, rotlöshet, kluvenhet, fruktan osv betecknas som upplevelsekategorier och förtätningen utkristalliserar begreppen separation och identitet. Blev det rätt, Lillemor?

Panelen, liksom publiken, bländades av Lillemors framställning, som också handlade om djup- och ytanpassning, betingat och obetingat accepterande, forskningsetik och som det viktigaste, avsikten att vidareföra kollektiva värdefulla erfarenheter till framtiden.

Detta är alltför kortfattat för att ge en meningsfull bild, för det är det nödvändigt att läsa avhandlingen. Då får man även en föreställning om Lillemors enorma forskningsmöda.

Opponenten Charles Westin gav pedagogisk lyftning åt ämnet genom sina frågor och sin sammanfattning där han beskrev Lillemors arbete som "en kedja i tiden", ett meddelande till samtida och framtida forskare.

Kan man säga att stämningen i hörsalen var syntetiserad? I alla händelser var den förtätad. Disputationen tog drygt två timmar så det skulle föra för långt att försöka återge den i sin helhet. Kanske finns Lillemors egen video tillgänglig för kopiering?

Och läs avhandlingen! Köp den och diskutera i lokalgrupperna! Vad får man för 250 kr annars? Några veckotidningar? Och här får man sin egen historia sammanfattad, förklarad och inplacerad i ett psykologiskt sammanhang som kastar ljus över vår speciella separationsproblematik.

Avhandlingen är skriven utifrån Lillemors insiktsfulla och medmänskliga perspektiv på högsta vetenskapliga nivå. Man sträckläser den inte som en roman, men man har den som en dyrbar tillgång och kan bit för bit ta till sig dess innehåll. Den väcker frågor och känslor till liv och är ett stöd i de ständiga frågorna kring identiteten.

Nästa förtätning var resan till Olofsfors. Snön föll tät. I en portgång i Nordmaling hade Erixons blommor placerat blomsterkorgen från Gävle-Dala. Hoppades att den skulle vara fin och det var den, med gula rosor och blå och vita liljor. Det blev mycket av dessa färger under kvällens lopp.

Olofsfors Herrgård, en gång järnbruk, numera Lillemors och hennes kompanjons konferenscenter med hotell och restaurang. Det var där vi träffades ett tjugotal krigsbarn redan 1986. Fröet till föreningen såddes efter Lillemors presentation av Intervjumaterialet. Nu myllrade det av gratulanter i det stora före detta stall som byggts om

till festsal. Klädhyllor bågnade och föll ihop av den stora belastningen. Av Lillemor syntes inte ett spår. Ryktesvägen fick man höra att hon befann sig i ett hörn av salen omsvärmad av paket- och blomsterbärare. Presenterna tornade upp sig och rummet liknade snart närmast ett växthus. En bilskylt med texten MORMOR var kanske den fyndigaste presenten och kom från Lillemors närmaste.

Tal, tal, tal. Luften var förtätad med lovord. Kvällens toastmaster såg aningen besvärad ut emellanåt. Professorn Lennart Nygren nämnde i sitt tal att det funnits skeptiska åsikter om Lillemors forskningsidé, men att alla slutligen övertygats om det unika i projektet. Lena Boström talade å alla krigsbarns vägnar, varpå samtliga överräckte sina presenter, bl a en tavla.

Hela dagen hade känts festlig och middagen var höjdpunkten. Herrgårdens egen personal såg till att de 260 gästerna undfägnades av den superba menyn med bl a herrgårdstek och lingonsorbet. Det var faktiskt lite nobelfest över det hela, fast bättre, här hade man lyckan att få vara med.

Underhållning pågick under hela middagen när högtidstalandet så tillät, musik av kafé Umeås musiker, Lillemors livs historia på vers och vad fick man inte veta då!



Jo, titta på denna bild från 50-talet! Kommer ni ihåg mc-uppvisningarna i "tunna"? De livsfarliga showerna utfördes av de sk dödsryttarna. Javisst, Lillemor var en av dem!



Blomsterkransprydd Lillemor firas

Clownen Ruben hade en specialskriven show anknyttande till avhandlingen och resten av festen fylldes ut med allsång och dans.

Så har Lillemor i handling visat vad hon menar med ett rikt och meningsfullt socialt liv, för att nästan citera henne själv. Och jag antar att de 260 på festen var toppen av ett isberg vad beträffar mängden av hennes vänner.

Aune Karlsson

Finska Krigsbarn i Mellansverige

Till Riksförbundets årsmöte på Nordiska Folkhögskolan, Kungälv, Göteborg, den 11.-12. 5. 1996 med början kl 11.00 anordnas, om tillräckligt med intresse finns, en bussresa T/R

Surahammar-Fagersta-Avesta-Sala-Västerås-Örebro-Mariestad-Skara-Kungälv

Pris: 200 kr T/R

Fikapaus vid lämpliga ställen. Vore det inte skönt att göra en gemensam resa med buss och slippa tåg och andra bussförbindelser- och för det priset?

Tid för avresa meddelas senare.

OBS! Själva anmälan till Kungälv sköter var och en själv!

Bindande anmälan senast den 15.april 1996 till:

Raimo Berglund, Välljarnsgatan 240, 724 73 Västerås

Information: ☎ 021-35 45 07

Betalning senast den 15. april 1996 till postgironummer: 647 83 85-5, Finska Krigsbarn i Mellansverige

Märk talongen med namn och Göteborg.

OBS! BUSSRESA
TILL ÅRSMÖTET!



Den trevligaste vägen till Finland

Med Viking Line får du en rolig och skön överfart till Finland. Ombord på våra fartyg finns det ett flertal restauranger, nattklubb med två barer, pub, bastu, pool och givetvis fina hytter med sköna sängar för skönhetsömnerna.

Våra fartyg går från Stockholm till Åbo med två turer dagligen och från Stockholm till Helsingfors varje dag kl 18.00. Välkommen ombord och ha en trevlig vistelse i Finland!

VIKING LINE

Boka din resa hos din resebyrå eller Viking Line: Stockholm 08-452 40 00, Västerås 021-15 83 00, Uppsala 018-18 84 00, Norrköping 011-24 86 00.

DÄR VÄRLDAR MÖTS

Hur svensk behöver man vara för att accepteras?
Hur mycket skall man bevara av sin egen kultur?

Ett bra sätt att ta reda på mer om hemlandets kultur, är att tillsammans med sina vänner läsa om det i studiecirkelform.

Vill ni starta en studiecirkel hjälper vi gärna till,
det är det vi är till för.

Kontakta din lokala avdelning.

SV studieförbundet
vuxenskolan