

Krigsbarn besökte svenska ambassaden

Hel 14/02
4 2



Barndomsminnen. Ambassadör Ulf Hjertonssons första barndomsminne och lekkamrat är Kaarina Jaskara från Finland.

För oss som har upplevt en del av barndomen som krigsbarn i Sverige, kändes det som en stor och vacker händelse att bli inbjuden till Sveriges ambassad i Helsingfors, berättar Liisa Pöyhönen från Vanda.

EVA WÖRLUND

– Vi känner oss både smickrade och smått upprymda över den svenske ambassadören **Ulf Hjertonssons** intresse för vår förening, Helsingforsnejdens krigsbarn.

Föreningen som är grundad 1995 har 400 medlemmar och av dem deltog 85 före detta krigsbarn i besö-

ket på ambassaden. Ambassadören var uppriktigt glad över att ha återfunnit sin första lekkamrat **Kaarina Jaskara**, som har varit krigsbarn i Småland.

I sitt välkomsttal hänvisade Hjertonsson till åren 1939–45 när Sverige blev en tillflyktsort för närmare 70 000 finländska krigsbarn. Evakueringen har kallats världens största barnflyttning.

Liisa Pöyhönen berättar att hennes tid som krigsbarn i Sverige är fyllt av kära minnen. I år har det gått sextio år sedan hon lämnade sin svenska fosterfamilj och Syster Andersson i Nennesmo.

Uppskattningsvis stannade 15 000 krigsbarn kvar i

Sverige och många av de 55 000 som återvände har under årens lopp behållit nära relationer till sina svenska familjer också i andra och tredje generationen.

– Vår förening är viktig för oss, säger Liisa Pöyhönen. Vi träffas en gång per månad och varje år arrangeras en större krigsbarnsträff någonstans i Finland. I år står Kotka i tur 9–11 augusti och då avtäcks en minnesplatta av riksdagens talman **Riitta Uosukainen**. Vi brukar också årligen besöka årsmötet för Riksförbundet Finska Krigsbarn i Sverige. Närmast på agendan står en utflykt till Tusby 17 april och till Brunakärr 4 juni.

Ordförande för föreningen är **Taisto Vihavainen**.