

## Krigsbarnet

Sören Viktorsson

■ Jag sitter i ett kök i Stockholm med ett äldre par och ska göra en intervju för en svensk tidning.

Kaffet är upphällt och allt är klart när intervjuobjektet, frun i huset, plötsligt säger:

– Du bor ju i Finland. Vi hade ett krigsbarn i mitt föräldrahem som jag tänkt väldigt mycket på. Men försöken att spåra honom har inte gett resultat.

Det krävs bara en tiondels sekund av eftertanke och så frågar jag:

– Har du något dokument med hans födelsedata?

Den äldre damen reser sig, plockar en kort stund i en pappershög och hittar så vad jag efterlyst.

Jag formligen sliter fram mobiltelefonen och ringer en av mina bästa väninnor i Helsingfors.

– Olisiko sulla aikaa auttaa ...?

Ja, det har hon och jag ger såväl fullständigt namn som födelsedatum och föräldrarnas namn.

Det är inte helt lätt att intervjua, när man hela tiden känner pirr i magen.

Så, efter ungefär trekvart, kommer ett sms.

Personen ifråga är vid liv och bor i X-stad i Finland och jag får både adress och telefonnummer.

– Din vän från barndomen lever! Vill du att jag ringer?

De följande sekunderna känns som en evighet. Men till sist svarar en mansröst där borta i Tusen sjöars land.

– Hyvää päivää, olen vähän suomea opinnut riikinruotsalainen. Puhutteko ruotsia?

Nej, det gör han knappt längre. Men jag förklarar att bredvid mig sitter flickan från hans svenska familj på 40-talet och hon har tänkt så mycket på honom sedan dess.

**”Det är djupt rörande när hon så i mobilen byter en hälsning med sin återfunne vän.”**

Det är djupt rörande när hon så i mobilen byter en hälsning med sin återfunne vän. Men därefter måste jag gå in som tolk och samtalen handlar främst om vilka av krigsbarnets bekanta som ännu är vid liv och vilka som inte är det.

En kontakt är etablerad. Kanske blir det ett möte. Jag erbjuder mig att i så fall följa med som tolk.

När jag lämnat parets lägenhet kommer en euforisk känsla; Tusentals timmars kamp med finskan var inte förgäves.

Utöver den yrkesmässiga nyttan har de nu för första gången bringat en medmänniska ljus och glädje!