



Hasse Gustafsson var krigsbarn i Skåne åren 1944-45.

## Hasse Gustafsson - krigs-åren i trygghet i Skåne

**Hasse Gustafsson, den redan pensionerade "fokljuset" och krigsbarnet, fyllde på våren 70 år. Tiden som krigsbarn i Skåne i Sverige gav honom trygghet, goda minnen och svenska "andra föräldrar".**

■ - I mars år 1944 reste jag som krigsbarn till Serige till Skåne, minns Hasse. Strax efter att jag anlänt till Sverige fyllde jag 9 år.

Hasse var det enda barnet i familjen och tillräckligt gammal för att förstå vad det var fråga om, och visst hade det också förklarats för honom. Som en stor fördel för honom var att han behärskade språket redan då han åkte dit, så han hade inga anpassningssvårigheter.

- Skånedialekten vållade lite problem i början, men det gick inte ens en vecka, då jag förstod det fullständigt och även pratade skånska, minns Hasse roat.

I Skåne kom han till en familj, där det sedan tidiga-

re fanns en pojke och en flicka. Familjen hade en stor lantgård, där det även fanns kreatur.

### En bra tid borta från krigets fasor

Tiden i Sverige minns Hasse med värme och han har inte åsamkats av några trauman från den tiden, såsom det gått för många andra krigsbarn. Det kan snarast ses som ett äventyr.

- Mina föräldrar skrev kontinuerligt till mig och även ringde och var ideligen i kontakt med mina fosterföräldrar, berättar Hasse.

Han tillbringade 1,5 år i Skåne, flyttade tillbaka till Finland till sina föräldrar i augusti 1945.

- Då vi kom tillbaka, hade mina föräldrar svårigheter att förstå min skånedialekt, som hade fastnat i mig, skarattar Hasse.

Hasse gick i skola i Skåne med de övriga barnen helt normalt, en del av 2:a klass och tredje klassen i sin helhet. På sin skolframgång har Skånevistelsen inte satt några negativa spår, för han

examinerade sig som folkskollärare, och i det yrket fungerade han i Ekenäs och i Hangö totalt i 39 år.

- Det var redan en mansålder och tillräckligt länge, konstaterade Hasse, för år 1995 fyllde han 60 år och gick i pension.

### Kontakten till krigsfamiljen har bibehållits

Kontakten till "krigsfamiljen" i Sverige, som Hasse kallar dem, har hållit i sig ända tills nu.

- Min 93-åriga krigsfar tillsammans med min krigsbror, krigssystemer och hennes man kom alldeles överraskande och hälsade på mig och min familj då jag fyllde 70 år, berättar Hasse. Det var verkligen en trevlig överraskning.

För första gången kom familjen till Finland vid Olympiska spelen -52 och senaste år besökte Hasse med sin familj Skåne. Tiden som krigsbarn var för honom en rik och fruktsam tid.