

Krigsbarn återupplever tågresa

BORGÅ. I dag åker 19 krigsbarn med museitåget från Borgå till Kervo. På resan skall de återuppliva gamla minnen, de flesta av dem åkte till Sverige med tåg till Haparanda.

– Jag hade en bekant med mig som var tretton, fjorton år och hon tog hand om mig. Jag minns egentligen ingenting annat än luckorna framför fönstren på tåget. Det var skrämmande när det blev mörkt, säger **Carita Bärlund**.

Damernas minnesbilder från tågresan handlar om gråtande och rädda barn som kräktes i de proppfulla vagnarna. Sovplatserna var fanérskivor som man lagt ut mellan träbänkarna.

I de vagnar som man kommer att åka med till Kervo och tillbaka till Borgå är de hårda träbänkarna utbytta mot mjukare med blå plyschaktig klädsel. Utanpå ser vagnarna ut ungefär som då och också de papplappar med namn och adress som krigsbarnen hade hängande runt halsen kommer man att ha på sig. Några har kvar den ursprungliga lappen, andra en lapp i faximil eftersom den ursprungliga har förkommit eller helt enkelt tuggats sönder av de små rädda barnen.

En ganska lycklig tid

Under krigsåren 1939-45 var det över 70 000 finländska barn som skickades bort från det krigsdrabbade Finland. De flesta till Sverige men ungefär 4 000 till Danmark. Ungefär vart femte barn stannade kvar hos sina nya familjer.

Irma Lindfors hörde till dem som skickades till Danmark som treåring 1940.

– Och när jag kom hem från Danmark blev jag skickad till Sverige 1944. Hon kommer inte själv ihåg hur länge hon befann sig på sin första destinationsort men tror att det handlar om ungefär två och ett halvt år. De danska dokumenten försvann i samband med den tyska ockupationen.

De flesta som återvän-



I dag åker **Karin Kulju**, **Carita Bärlund**, **Ann-Maj Malmström** och **Irma Lindfors** till Kervo i liknande vagnar som **dem bort från det krigsdrabbade Finland under kriget.** FOTO: MIKAEL GRÖNROOS

de fortsatte att hålla kontakt med sina svenska och danska familjer. När de fem damerna som ställt upp för intervju och fotografering vid stationen i Borgå börjar prata om sina svenska och danska familjer blir det genast klart att det sist och slutligen var en ganska lycklig tid. De blev väl omhändertagna och räknades som vilken familjemedlem som helst.

– Jag var förra sommaren till Sverige och träffade min sverigesyster. Vi hade inte träffats på 65 år. Det var som om jag stängt dörren i går och öppnat den igen, säger

Karin Kulju.

Räkna med att det är ett snacksaligt gäng på 15 damer och fyra herrar som stiger på tåget i Borgå i dag. Då, för omkring 70 år sedan steg man inte av i Kervo och inte väntade returren efter en trevlig dag på marknaden. Så är det i dag, på eftermiddagen återvänder krigsbarnen hem. Troligen många intressanta historier rikare.

Mikael Grönroos
mikael.gronroos@bbl.fi
020 756 9638

Krigsbarn återupplever resa

BORGÅ. Skrikande och rädda barn ridade att sova som sillar på fanérskivor mellan de hårda träbänkarna. Krigsbarnens minnen av resan bort från kriget mot en förmodad trygghet i Sverige och Danmark finns kvar trots att många var ganska små när de skickades iväg. I dag åker 19 krigsbarn med ångtåget från Borgå till Kervo, för att återuppliva gamla minnen.



östnyland sidan 7