

## Bengt var krigsbarn i Robertsfors

**När Bengt Häggblom var tre år skickades han som krigsbarn från hemmet i Böle, Eckerö till Det finska hemmet som fanns i Robertsfors i Sverige. Där blev han kvar i tre år.**

**KRIGSBARN** – Varför jag skickades iväg och inte mina äldre bröder vet jag ännu inte i dag. Det blev aldrig att prata om saken med mina föräldrar medan de levde, säger Bengt Häggblom fundersamt.

Kanske hade det att göra med någon sjukdom också. Bengt har hittat röntgenbilder som visar hans bröstskorg.

– Kanske var jag sjuk och Det finska hemmet tog hand om både sjuka och friska krigsbarn. Jag vet inte, säger han.

Han har inte många minnen kvar från den tiden. Kanske har han förträngt dem. Men ibland gör de sig påmind, som små glimtar ur det förlutna.

– Jag minns att vi var ganska många barn där och att det fanns massor av snö. Att vi hade en föreståndare, som jag fick för mig, tyckte mycket om mig. Kanske var det för att jag var minst i min grup, säger Bengt.

Föreståndaren för Det finska hemmet hette Aina,

vad hon hette i efternamn är lite oklart, och Bengts mamma korresponderade via brev under tiden Bengt var i Robertsfors.

– Det visste jag inte heller om före min mor dog och jag hittade breven i en låda. Där fanns också bilder på mig och mina kamrater som Aina skickat, säger Bengt.

Han har inte läst alla breven riktigt ordentligt fast han har haft tid.

– Nej, jag vet inte. Aina skrev med så gammaldags stil så jag har svårt att läsa, säger han.

– Kanske du kan få ut något av dem.

### Bara finska

I ett av breven, som är daterat den 22 juni 1944, kan man läsa att Bengt mår bra och att föreståndaren hoppas på att han kan stanna ännu en tid för de vill inte skicka hem honom över det "farliga" havet. Brevet avslutas med en hälsning från Bengt till familjen.

– Det verkar som om hon inte ville bli av med mig, säger Bengt.

Under sin tid i Robertsfors lärde sig Bengt finska och när han kom hem, med båt den 9 februari 1945, kunde han bara prata finska.

– Det var hemskt, det kommer jag ihåg. Jag kunde inte prata med mor och far, säger han.

**Har ni aldrig pratat om den här tiden, du och dina föräldrar?**

– Nej, aldrig. Jag hade en känsla, även som vuxen, att det här var inget man



Bengt Häggblom från Eckerö var ett krigsbarn. Han tillbringade tre år som skickades hem till familjen av föreståndaren vid hemmet.

på Det finska hemmet i Robertsfors i början av 1940-talet. När hans mor dog hittade han brev och bilder

SUSANNA HAGMAN



Bengt Häggblom är killen längst till vänster i nedre raden. Föreståndaren Aina läst till höger med vit blus.

PRIVAT FOTO

skulle prata om. Det var tabu. Kanske det är därför jag förträngt allt också. Det är som om det aldrig hänt. Minns du några av barnen som var där?

– Benita Seffer, hon var från samma by som jag. Sen tror jag också att Rutan Sandberg var där. Jag minns att Aina, även som vuxen, att det här var inget man

kom från samma by.

Bengt har många gånger funderat på att åka tillbaka till Robertsfors, bara för att se stället, men det har aldrig blivit av.

– Jag trodde jag skulle få tid när jag blev pensionär. Men det är en bit att åka, säger han.

### Tillbaka till Sverige

Men Bengt har återvänt till Sverige. När han var 17 år för han till Stockholm för att arbeta. Han började på Stockholms Mejeri men slutade efter två år.

– Du vet, som alänning började det rycka och knycka i kroppen när det var vår. Jag måste hem till värjakten och då hade de planerat en utbildning för mig. Men jag ljög för att komma hem och sedan vågade jag inte fara tillbaka. Så jag sökte och fick jobb vid Atlas Copco där jag var i 11 år, säger Bengt.

På Atlas Copco arbetade Bengt bland annat som hejarsmed.

### Vad gör man då?

– Man lagar, smider olika komponenter till bergsbormaskiner och kom-

### personligt

#### BENGT HÄGGBLOM

**Namn:** Bengt Magnus Häggblom.

**Född:** den 6 december 1939 i Böle, Eckerö.

**Bor:** i Storby.

**Yrke:** pensionerad vaktmästare.

**Familj:** en dotter med familj.

**Intressen:** skogsarbeten, fiska.

pressorer. Man använder två formor och det kallas hejare det som forrnarna sitter fast i, där av namnet hejarsmed.

Nu är han pensionär och fördriver tiden med att jobba i skogen eller fiska när tillfälle ges.

– Det finns alltid något att pyssla med och jag får ofta besök av mina barnbarn. Det känns bra att få tid för dem, säger han glatt.

NINA ERIKSSON  
[nina.eriksson@alandstidningen.ax](mailto:nina.eriksson@alandstidningen.ax)  
166-26651



En bild från Robertsfors som skickades hem till Bengt Häggbloms föräldrar.

PRIVAT FOTO